

God Jul!

Välkommen in på vår hemsida! Vi använder den inte så flitigt, egentligen bara till detta, att sprida vårt årliga julbrev som summerar året som gått.



Barnen har blivit större och **större** och **större**, åtminstone Alfred. Det gör att livet börjar se annorlunda ut. Bara att inse att småbarnsåren är slut, samtidigt sägs det "små barn små bekymmer, stora barn stora bekymmer". Det är dock inget som vi (peppar, peppar) märkt av än.



Hanna går nu i 5:an. Läxorna tar en del tid men det finns fortfarande mycket tid över till annat. Hon sjunger, spelar trombon både på kulturskolan och med minibrasset, leker med kompisar och spelar Sims på datorn.

Hannas stora intresse är dock hästar. Hon kan lätt tillbringa en hel helg i stallet med att mocka, sopa, smörja in sadlar och rykta hästar. Men hon tycker också om att baka och vem vet, kanske är det en blivande konditor vi har här hemma? Just nu tillverkas årets pepparkakshus.



Alfred går i 8:an och tempot har ökat markant. Under hösten deltog hans profilgrupp (13 st.) i Lego League i Stockholm. Det är en tävling i programmering, entreprenörskap och marknadsföring. Till allas glädje vann de (av 28 lag) och gick vidare till Skandinavium-final i Oslo vilket var en upplevelse.

Veckorna är fulla med aktiviteter, innebandy där han är målvakt, slagverk + ensemble, konfaläsning, scouter, tonår - fredagkvällar på kyrkan, samt minibrass där han spelar baryton. Samtidigt tycker hans föräldrar att han tillbringar på tok för mycket tid framför datorn ;)





Amanda går i 9:an och har bestämt sig för gymnasieprogram efter en hel del funderande, det blir teknikprogrammet här i Enköping med designinriktning.

Den mesta av hennes fritid går till olika estetiska projekt, måla akvarell, fotografera, sy och spela

piano. Hon spelar fortfarande blockflöjt och börjar bli riktigt duktig ☺. För att röra på sig har hon i år börjat med streetdans och tycker det är jättekul. Höjdpunkterna under året var då det var konvent, man klär ev. ut sig till en serie/filmkaraktär och går runt så en helg. Hon laddar redan inför kommande sommar. En annan höjdpunkt under året var konfaläget och konfirmationen på Gotland i somras.



Urban gick ner i vikt tills tiokampen på Enavallen var avklarad - det var ju sommar-OS, sen började han gå upp igen. Men oberoende om han väger 105 eller 80kg är han en "snygging" enligt sin fru! Han har under året satsat på motion och är en stor fan av sin pulsklocka. Han och svågern Henrik har också varit ute och vandrat tillsammans under devisen "Män gör saker tillsammans". T.ex. har de gått hela Upplandsleden och fjällvandrat med Jesper och hans bror Pontus. Under året har han även odlat ett annat av sina intressen, nämligen filmtittning. Jag har försökt vara delaktig, men efter 10 min räckte det, vi har inte riktigt samma filmsmak.



Själv har jag hunnit med flera projekt som legat och gnagt, bytt panel på uteplatsen, målat om källarfönstren, byggt trappen ner till hallen och renoverat lekstugan med Hanna. Det är dock bra att morfar bor i närheten och kan vara moraliskt och hantverksmässigt stöd ☺. Annars är trädgården och

Immanuel Brass två stora, kära tidsslukare, t.ex. var minibrasset med på brassbandsfestivalen i år igen. Det är inspirerande att träffa andra musikanter och lyssna på härlig musik.





I maj hade vi besök av våra tyska vänner, familjen Binder, och upptäckte Enköping med omnejd igen, t.ex. var vi på älgsafari utanför Heby i hållande regn. Året har också varit fyllt av oro för Hjalmar (systemson) som fick leukemi i februari. Men efter en transplantation i oktober är han nu på bättringsvägen, även om det fortfarande är kämpigt.

Som ni ser befinner vi oss nu i en ganska trevlig fas i livet då vi hinner med lite mer än alla "måsten". Samtidigt handlar livet om att se och ta tillvara de små händelserna i vardagen. Hörde på radion igår där man pratade om "härtid", tid som man bestämmer sig för att befinna sig i nuet och stänger ner mobiltelefoner, internet och TV-apparater. Även vi försöker oss på sådan tid, då det är svårt att fånga upp familjen och vara tillsammans annars. En sysselsättning för "härtid" är att spela spel och vår senaste favorit är Settlers av Catan, vilket rekommenderas varmt. Kanske en sista-minuten-julklapp?

Till slut vill vi önska er alla en skön jul, ett gott slut och ett riktigt gott nytt år!

Familjen Bigelius

